

**Leerhuis over het gedachtegoed van Lev Tolstoi
zondag 11 juli 11.00 uur – 14.00 uur**

Sieuwert Haverhoek, trouw bezoeker van de vieringen van de Haagse Dominicus, geeft op 11 juli in de Ekklesia Den Haag een leerhuis over het gedachtegoed van Tolstoj. Toegang gratis

Joke Visser van de Ekklesia Den Haag over het leerhuis:

Sieuwert zal het leerhuis kort inleiden.

Hij vertaalde meer dan 20 boeken van deze schrijver, socialist avant la lettre en visionair. Zijn werk inspireerde Sieuwert zodanig dat hij veel van het werk van Tolstoi – verboden lectuur in Rusland in zijn tijd – vertaalde uit het Engels. Mensen als o.m. Ghandi en Mandela werden door Tolstoi geïnspireerd.

Waartoe inspireert deze radicale denker? Hij stelt vragen naar ons handelen, wat is goed leven? Wat betekent navolgen van Jezus? En bestaat er uniciteit van welke religie dan ook? Wat is de oorzaak van geweld? Waar begint verzet tegen macht? Wat is tegenmacht waar we nu – in onze eigen actualiteit – veel over horen/lezen?

Uiteraard mondt dit alles ook uit in de vraag: wat kunnen wij doen aan onrecht, uitbuiting, milieuverwoesting? Gaat dit alles niet onze invloed te boven?

Graag gaan we hierover in gesprek. Het werk van Tolstoi is nog steeds verbazend actueel. Zijn visie op het christendom en daarmee zijn visie op: wat is geloof? Wat betekent dat in ons dagelijks leven, hoe uit dit zich in ons gedrag. Hoe kan dit ons in ons eigen leven nog inspireren?

Graag gaat Sieuwert hier op in. Voor iedereen zijn na afloop zijn vertalingen van Tolstois werk beschikbaar. Gratis.

Op 11 juli om 11.00 staat de koffie klaar in de **Bartkapel, Brouwersgracht 2K**.

Na afloop is er voor de liefhebber een broodje. Fijn als je laat weten dat je komt via de mail of een telefoontje.

Joke Visser

(visser.joke63@gmail.com 06-22740655)