

Liefhebben tot het uiterste

Witte Donderdag

28 maart 2024

Voorgangers: Jolly van der Velden en Ria Huisman

Leer ons binnengaan

Catharina Visser

Leer ons binnengaan in deze verborgen ruimte
en verfris ons met nieuwe inzichten en kracht
zodat wij toegerust worden voor het gaan van de weg
door dag en nacht.

Lied: Gegroet, jij, jij

Aansteken kaarsen en klankschaal

Lied: Tussen de tijd

Inleiding

Jezus is met zijn leerlingen bijeen om het Pesachmaal te gebruiken. Tijdens de maaltijd staat hij op en wast hij de voeten van de leerlingen. Dat voetenwassen is nodig, omdat de meeste mensen op sandalen of op blote voeten lopen. Het is werk, dat men liet doen door een bediende. Het is letterlijk laag-bij-de-gronds, nederig werk. Het is dus bijzonder dat Jezus als hun meester de leerlingen de voeten wast. Jezus wil hiermee zeggen dat hij hen liefheeft tot het uiterste. En dat ook zij bereid moeten zijn om de minste te zijn.

De leerlingen zitten iets anders in elkaar. U herinnert zich misschien de vraag van Jacobus en Johannes. Ze vragen aan Jezus of de één rechts en de ander links van hem mag zitten in het koninkrijk van de hemelen. Maar Jezus antwoordt hun: wie de belangrijkste wil zijn, moet de anderen dienen.

Dat is een moeilijke opdracht voor ons mensen, omdat we graag gelijk hebben, de leukste en de beste willen zijn. De minste zijn, vanuit liefde dienstbaar zijn en dat handen en voeten geven, roepen we vanavond in herinnering. We worden straks uitgenodigd om als symbool daarvan onze handen te laten wassen.

Gebed

Eeuwige, we bidden voor al die mensen die net als Jezus, gemarteld worden en ter dood gebracht, omdat ze woorden spreken die de heersers van deze wereld niet welgevallig zijn. Dat de groten van deze aarde zich zullen bekeren, om vanuit hun machtige posities dienstbaar te worden.

Lied: Laatste lied

Lezing: Johannes 13 : 1-17

Lied: Hore mijn oor

Toelichting

Op deze avond herdenken wij de laatste gezamenlijke maaltijd die Jezus had met zijn volgelingen. Hij wist dat zijn uur gekomen was. Hij was bereid.

We breken straks het brood en delen het, samen met de wijn. Wij doen dit met zijn offer in gedachten.

Als symbool van verbinding met hem en met elkaar is er daarna de mogelijkheid jullie handen te laten wassen. In het vertrouwen dat het water ons zuivert en wegspoelt wat er niet toe doet, zodat we een stap zetten op de weg van liefhebben tot het uiterste.

Tafelgebed

Wij noemen ons één

Marjoleine de Vos

Hoewel al jaren weg, bleef je hier toch .

Soms was je een herinnering die binnenin in leven bleef,
soms was je nergens want het duister ingegaan, van ons vandaan.

Hoe wij hier staan omdat we willen denken aan hoe jij er was,
we willen zijn als jij, met jou erbij en ons aaneen.

Wij zijn hier echt, we denken jou,
we delen woorden, zeggen brood en even zijn we samen één.

Daarom steeds weer in dankbaarheid
een dronk op jou, op ons, op straks, als je weer komt - je bent er al,
want altijd hier, altijd nabij, altijd bij haar, bij hem, bij mij.

Breken en Delen en Handwassing tijdens pianospel

Lied: Een mens te zijn op aarde

Avondgebed

Nu de nacht gaat vallen

Catharina Visser

glijdt al mijn streven weg in het duister
mijn hoogmoed leg ik neer bij de schillen op de composthoop
de avond voedt mijn nederigheid
mijn vlijt keert zich in
mijn gedachten verstillen
boven het dak glijden sterren toe
ver weg blaft een hond.

Overal, weet ik, hebben zieken pijn
crises en armoede verontrusten de wereld
ijskappen smelten, volkeren twisten,
overall sterven mensen, soms alleen,
relaties breken, hartverscheurend,
maar ook groeit de liefde, als gras.
Ik neem de mensen mee in mijn hart
samen gaan wij de nacht in.

Verborgene, ga rond met uw lamp
verlicht onze geest in de slaap
laat ons morgen in uw spoor gaan.