

**Waar begin je aan?
Over Abraham
serie: Talent gezocht – iets voor jou?**

19 maart 2023

Voorgangers: Ad de Gruijter (overweging) en Heleen Goddijn



Openingslied Gelukkig die uw wegen gaan (t. Huub Oosterhuis m. Antoine Oomen)

Inleiding op het thema

Kijkend naar het TV programma 'Ik vertrek' waarin mensen naar het buitenland gaan om daar iets nieuws te beginnen, een 'bed and breakfast', een camping en zo meer, zijn we getuige van hun successen én van tegenslagen want het gekochte pand blijkt niet zo stevig, het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen verloopt moeizaam, er is sprake van een cultuur- en taalkloof. Soms denk ik – zou er ook een programma zijn: 'Ik kom terug?'

Wat drijft mensen om zo'n project, zo'n uitdaging, zo'n reis te ondernemen?

Willen ze hun droom, een ideaal verwezenlijken? Gaan ze graag nieuwe uitdagingen aan? Zijn ze uitgekeken hier of onrustig, want hun motto luidt: niet stilstaan maar gaan! Wat laten ze allemaal achter? *Waar begin je aan?*



'Ik vertrek', zei Abram, hoewel hij met zijn vader Terach al lang op weg was vanuit Ur der Chaldeeën op weg naar Kanaän. Ze waren min of meer nomaden.

Na een langdurig verblijf in Charan waar vader Terach overlijdt vervolgt Abram met Sarai de reis omdat hij een stem hoort!

Gen. 12, 1 De HEER zei tegen Abram: 'Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat Ik je zal wijzen.

Ja, als je op reis gaat, laat je ook veel achter. Wat maakt het de moeite waard?

'Ik vertrek' besluit Abram. Maar in zijn geval gaat het om iets anders dan een buitenlands avontuur uit vrije wil.

'Ik ga de weg van uw opdracht maar op wankele voeten – wijk niet te ver van mijn zijde', zo klinkt het in het openingslied.

Heb jij weleens een stem gehoord die je levensreis beïnvloed of bepaald heeft? Ik heb zo'n stem die Abram meermaals bereikt nimmer gehoord. Is dat voorbehouden aan enkelen? Gebeurde dat alleen vroeger en uitsluitend in verhalen in *dit boek*?

Welke stem in jou of welke stemmen van anderen hebben jou doen gaan op de weg die je gaat en ging? Wie en wat heeft jou en mij op weg gezet?

Had jij, ik vroeger kunnen bedenken dat je worden zou wie je nu bent, dat je zou kiezen wat je allemaal gekozen hebt, dat je overkomen zou wat je overkomen is? Ben je wegen gegaan die je nooit had kunnen dromen?

Wie ben je geworden op je levenspad?

Ook Abram kon niet voorspellen hoe zijn reis zou gaan, wie hij worden zou na een stem te hebben verstaan,

Verrassend is ieders levensreis!

Stef Bos zingt in het lied 'de weg' op zijn CD 'Tijd om stil te staan':

'Volg niet de aangegeven richting

Volg niet de route die je kent

De omweg is soms mooier en duurt langer

Je ziet meer langs een weg die je niet kent'

Ga mee vandaag, herneem en loop je eigen levensreis.

We gaan..... en af en toe staan we mijmerend stil bij onszelf – bij de ander – bij de wereld.

Verbonden met elkaar!

En ons gebed kan luiden: 'Zie ons in deze wereld – geef een weg'

Lied Geef een weg (t. Huub Oosterhuis m. Antoine Oomen)

Lezing Genesis 12, 1 t/m 7 [NBV 21]

Lied van Abraham (t. Huub Oosterhuis m. Antoine Oomen)

Lezing Wie je zoekt, zoekt jou

Wie je zoekt, zoekt jou

Je vindt je ware.

Want!

Terwijl je naar haar zoekt,
zoekt ze naar jou.

Wanneer je de kosmos omarmt
omarmt de kosmos jou,
en helpt jou op je zoektocht.

De dorst in ons
zoekt naar het water.

Wij voor het water
het water voor ons.

Jij zoekt haar.
Zij zoekt jou.

Volgens een van tevoren
bepaalde Orde
zoekt elk deeltje naar de ander.
Jij zoekt naar haar.
Zij zoekt naar jou.

Elk deeltje zoekt naar een omarming.
Jij omhelst haar.
Zij omhelst jou.

In: Kader Abdolah, Wat je zoekt, zoekt jou

Een mystieke reis door het leven van de Perzische dichter Rumi (pag. 192)

Uitg. Prometheus – Amsterdam 2022 ©

Lied Op mijn levenslange reizen (t. Huub Oosterhuis m. Tom Löwenthal)

Overweging - labyrint



We zijn hier in de kathedraal van Chartres. Daarbinnen ligt al 800 jaar een labyrint met een diameter van ruim 13 meter.

Slechte één weg kent het labyrint die altijd naar het midden gaat, de kern. Geen doodlopende straatjes dus. Je kan het labyrint heel rustig lopen.



Het wordt wel 'de kleine pelgrimage' genoemd – labyrinth lopen. Onderweg moet je voortdurend omkeren, een wending maken, alsof je van je bestemming wegloopt, maar dat is schijn. Dit is een beeld van jouw, van onze levensweg. Die verloopt ook niet rechtlijnig, maar grillig vaak, verrassend ook.



Je loopt weleens in gedachten rond, zo met jezelf - je keuzes bepalend, je levensweg overziende, je groei, en waar je staat, **nu**.

'De langste reis is de reis naar binnen' [Dag Hammarskjöld]

Wij hebben ons verzameld rondom ons eigen kleine labyrint vandaag. We lopen in gedachten mee en staan af en toe eens goed stil, zoals Abram ongetwijfeld op zijn reis ook deed.



Labyrintloop begeleid door piano en zeven maal een meditatief stilstaan

1 Abram hoort een stem en gaat

Geroepen ook ben jij
uit liefdesbron
geboorteschreeuw
begonnen ooit ben jij
jouw levensreis

Sta stil bij:

Welke stem roept jou?
Welke droom leef jij?
Welk verhaal schrijf jij?

2 Aan Abram wordt beloofd, een zoon, een volk, en gezegend zal hij zijn.

Voorspoed en geluk, het valt je zomaar toe
gehoopt of onverwacht
Zou je ernaar willen reiken?
Het reikt naar jou.

Sta stil bij:

Welk groot of klein geluk kwam over jou?
kortstondig, lang, of altijd weer.
Wie brengt dit jou?
Ben jij het zelf of iets in jou?

3 Hongersnood noodzaakt Abram naar Egypte reizen

Tegenslag. Hier loop ik klem. Mijn voet vertraagt
liefst wil ik terug en deze bocht niet om
vrees uit balans te raken
toch rest slechts - verder gaan.
Ik ben opgestaan en voortgegaan
durfde over water lopen - naar het licht te gaan.

Sta stil bij:

Je bent geraakt
door tegenslag en lijden
door wat je wilde mijden.
Hoe vaak ben jij door stormen heen gegaan.
En toch – door wie en hoe – heb jij je kracht hervonden?

**4 Abram en neef Lot gaan elk hun weg – er is geen plaats voor beiden
Van welk knellend verband wil Abram zich bevrijden?**

Dankbaar om wat was
laat ik los
schud ik af
zoals een blad valt
en nog een
de boom blijft staan
toekomst krijgt kans
nieuw leven
nu vrij

Sta stil bij:

Welke krachten, machten en gedachten heb jij afgeschud, achter je gelaten om **vrijuit** jouw weg te gaan?

5 Abraham wordt op de proef gesteld

Vader Terach had veel goden.

Abraham behield er één.
Die vraagt nu zijn kind te doden.
Die god mag je mij ontnemen
Dán nog liever geen...

Sta stil bij:

Van hoeveel godsbeelden, godjes, goden
heb jij afscheid genomen?
Is er nog één naam gebleven – twee?
Van welk geloofsverhaal leef jij?

6 En altijd weer is daar die stem die Abraham toespreekt, die hem richting geeft, niet loslaat

Jij

Ik kan tegen de stroom in
in de toekomst geloven
maar ik kan het niet alleen
Jij bent als een spiegel
zonder woorden
kijk ik in jouw aanwezigheid mijzelf aan
breng je mij naar nieuwe bron
een ander zicht
nieuw licht.
Donkerte wordt ontsloten

Sta stil bij:

Wie zijn voor jou soms... even... of altijd – metgezel, nabije ander, altijd aanwezig, spiegel, reikende hand op je levensweg?

7 Als.....

Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken
blijf ik denken zoals ik altijd dacht.
Als ik blijf denken wat ik altijd dacht
blijf ik geloven wat ik altijd heb geloofd.

Als ik blijf geloven wat ik altijd heb geloofd
blijf ik doen wat ik altijd heb gedaan.
Als ik blijf doen wat ik heb gedaan
blijft mij overkomen wat mij altijd overkwam.

Maar als ik mijn ogen sluit
en goed kijk naar binnen,
dan kom ik deze cirkel uit
en kan ik elk moment opnieuw beginnen.

***In de kern van het labrynth**

De langste reis is
de reis naar mezelf
alles is anders
en toch

is niets anders in mij
ik ben mijzelf
op het spoor
*Dit is jouw weg,
vrede op jouw weg*

Lied Ongezien (t. Huub Oosterhuis m. Antoine Oomen)

Voorbeden



Eeuwige,
Wij zoeken ons een weg door dit leven
Soms gelukkig
Soms ontroostbaar
Soms vlak, soms steil omlaag
Soms met een scherpe bocht
En dan weer even rechtuit, voor de wind

Wees aanwezig
Voor wie de weg kwijt is, het spoor bijster, het leven te ingewikkeld
Dat iemand zich bekommert

Wees aanwezig
Voor ons allen, op zoek naar hoop langs kronkelwegen
Hoop die de verbeelding in ons losmaakt
Ons wakker houdt en moed geeft in deze tijd van klimaatangst, van politieke polarisatie,
van tweedeling tussen armoede en rijkdom, van uitzichtloze oorlog.
Actieve hoop die ons levend houdt

Inspireer ons
Zet ons in beweging
Dat we niet afdwalen
Maar doorgaan op onze weg
Volhouden waar we voor staan
Voor een wereld waarin mensen omzien naar elkaar
Naar vrede zoeken
Naar een schone toekomst
voor onze kinderen en kleinkinderen

Wij leggen hier ook onze verlangens en gebeden neer, zoals ze in het voorbedenboek staan geschreven, en zoals we ze bewaren in ons hart:

[Voorbedenboek]

.....

Ga mee op onze weg
Ga mee met wie lijdt
Ga mee met wie zoekt
Ga mee met wie gevonden wil worden
Ga mee met wie het levenseinde in de ogen kijkt
Ga mee met ieder die het goede wil doen.

Ga mee

Laat je zien op onze weg
Omdat jij liefde bent
Ik jou zoek
En jij mij

Collecte **Stichting leergeld Den Haag**

Tafellied **Sacrament van hoop (t. Huub Oosterhuis m. Antoine Oomen)**

Woorden bij breken en delen

Dat niets onmogelijk is bij U
omdat er voedsel is om te gaan
naar de kern van ons bestaan
een weg ten leven - groot verhaal als voedzaam brood
Delen wij daarom van dit bood wat wij breken
om te delen met elkaar om de reis te kunnen gaan
tot zijn gedachtenis

En delen wij van deze beker
droomverhaal, visioen van kostbare wijn - verbondsbeke
dat niet tijdens de reis bezwijken wie dorsten naar gerechtigheid
Reik daarom deze beker aan elkaar
tot zijn gedachtenis

Zegenwens

Het ga je goed! Op jouw levensreis!

Ga je weg in vrede –Ga het vredepad

Ga tot de einden der aarde.....tot het uiterste....daar zal liefde zijn. Ga!

Slotlied Hij zegene ons genadig - ps. 62 vrij (t. Huub Oosterhuis m. Antoine Oomen)



Zelf labyrint lopen in je omgeving? Kijk op

<https://labyrintwerk.nl>

<https://labyrintwerk.nl/labyrintbezoeken>

Informatie labyrint

<https://labyrinthos.net>

<https://vruchtbareaarde.nl/chartres.html>

Toelichting namen in Genesis

Vanaf Genesis 17, 15 krijgen Abram en Sarai nieuwe namen nadat aan hen nageslacht wordt beloofd.

Abram = verheven vader

Abraham = vader van vele volkeren

Sarai = vorstelijk

Sara = vorstin