

## Welkom, mededelingen

**Aansteken** kaarsen en klankschaal.

**Lied:** Klankresten VL 502

### Inleiding

Toen Jezus zag aankomen dat hij uit de weg geruimd zou worden, heeft hij met zijn vrienden, de twaalf, voor de laatste keer gegeten. Het was net de tijd die wij Pasen noemen. Dan vierden de Joden hun grootste feest: het Pascha, hun bevrijdingsfeest. Dat ooit hun voorouders zich bevrijd hadden uit de macht van Egypte, waar ze als slaven moesten leven; dat ze toen door de woestijn waren gegaan, dat ze daar in dat barre oord zonder water, geleerd hadden hoe ze elkaar nodig hadden. En dat zorgen voor elkaar de beste, zelfs de enige manier van leven is. Ze vertrouwen op hun God en op elkaar. Ieder jaar vierden ze in grote dankbaarheid dat ze bevrijd zijn om in liefde te leven. 'Vrij en in liefde leven,' dat noemen ze het koninkrijk van God.

Dàt bevrijdingsfeest viert Jezus met zijn vrienden op de avond voor zijn dood.

Dàt vierden wij vanavond in zijn Geest.

In Jezus' naam brood breken en delen betekent dat je een wereld wilt waar brood en waardigheid voor alle mensen zal zijn. Zijn beker drinken betekent: je sterk maken voor een nieuw verbond met alle mensen, nu en in de toekomst, kome wat komt.

**Lied:** Lichaam van zon VL 326

**Lezen:** Uit Exodus 12

Zeg tegen de hele gemeenschap van Israël : Op de tiende van deze maand moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen, elk gezin één. Gezinnen die te klein zijn om een heel dier te eten, nemen er samen met hun naaste burens één, rekening houdend met het aantal personen en met wat ieder nodig heeft. Het mag het jong van een schaap zijn of het jong van een geit, als het maar een mannelijk dier van één jaar oud is, zonder gebrek. Houd dat apart tot de veertiende van deze maand; die dag moet de voltallige gemeenschap van Israël de dieren in de avondschemer slachten. Het bloed moeten jullie bij elk huis waarin een dier gegeten wordt, aan de beide deurposten en aan de bovendorpel strijken. Rooster het vlees en eet het nog diezelfde nacht, met ongedesemd brood en bittere kruiden.

Zo moeten jullie het eten: met je gordel om, je sandalen aan en je staf in de hand, in grote haast. Dit is een maaltijd van de Heer, het Pesachmaal.

Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn, die je moet vieren als een feest ter ere van de Heer. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht, alle komende generaties moeten die dag vieren.

### Tekst:

Dit verhaal gaat over mensen die hun huis en hun land moeten verlaten vanwege uitbuiting en onderdrukking. En het gaat over het einde van de uitbuiting; over bevrijding. Bevrijding door de God van Israël.

Ook in deze tijd zijn er mensen op de vlucht, die worden uitgebuit door bazen die alleen hun winst voor ogen hebben. Zij gaan op weg om de armoede en de uitzichtloosheid te ontvluchten. Ze laten familie, vrienden, soms vrouw en kinderen achter en beginnen aan een tocht, waarvan de uitkomst onzeker is. Ze hopen dat ze de vaak barre tocht in gammele bootjes, waar ze veel geld voor hebben betaald, overleven. Ze hopen op een betere toekomst, dat ze ergens welkom zijn, onderdak en werk zullen vinden.

De oorlog in Oekraïne brengt de noodzaak om te vluchten heel dichtbij.

Toch kan ik me maar moeilijk inleven hoe het werkelijk voelt om te moeten vluchten voor je leven, alles wat je dierbaar is achter te laten, ontworteld te raken, geen thuis meer te hebben, afhankelijk te zijn van andere mensen, in een andere cultuur te moeten leven.

Maar we kunnen ons wel open stellen. Wij kunnen en moeten hen ruimte geven om een plaats te

vinden in onze samenleving, zodat we op een goede manier met elkaar kunnen leven, we van elkaar kunnen leren en elkaar gaan waarderen.

**Lied:** Hoe ver te gaan VL 318



(Vertoond tijdens het zingen van het lied, dit schilderij van Annelien Montsma-Kobes)

**Lezen:** Psalm 23 vrij (Huub Oosterhuis)

**Tekst:**

Deze psalm gaat over vertrouwen; de psalmist heeft er vertrouwen in dat haar niets zal overkomen; zij is niet meer bang, zij wordt als een gast behandeld. Haar voeten worden gewassen, de tafel is gedekt en zij wordt uitgenodigd om te eten en te drinken.

Vertrouwen is een vorm van loslaten, loslaten van angst, van onzekerheid, van wantrouwen.

Je over kunnen geven, wat er ook op je weg komt. Vertrouwen draait niet alleen om vertrouwen in de ander, maar ook om vertrouwen in jezelf..... Je zelf niet achterstellen omdat de ander rijk is, wit is, man is, macht heeft.

Vertrouwen hebben betekent echter niet dat je achterover kunt leunen, zoals: ik heb er vertrouwen in dat het met het klimaat wel goed komt. Ze vinden wel wat uit... We moeten, denk ik, doen wat in ons vermogen ligt. Zelfs de kleinste dingen, die misschien maar een heel klein beetje helpen, zijn nodig om te doen.

Gelukkig hoeven we het niet alleen te doen. We hebben elkaar hierbij nodig, we kunnen samenwerken aan een betere wereld, vrij van oorlog, geweld en uitbuiting en honger. Zoals Oosterhuis zegt: vrij en in liefde leven, dat noemen we het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk proberen wij met vallen en opstaan een beetje dichterbij te brengen.

**Lied:** Dit ene weten wij VL 0

**Voorbeden**

Laten wij bidden

In deze tijd van angst voor wat nog komen kan,  
bezorgdheid wereldwijd,  
van beelden die ons hart verscheuren,  
van schaamte om wegstaren en niet anders kunnen,  
van willen helpen - maar hoe en tot hoe ver?  
In deze ongekende tijd verlangen we naar bevrijding.

Op deze dag van vieren van de uittocht  
hopen we, als elke dag weer,  
op een eind van de strijd in barre oorden,  
bidden we Jou met grote woorden,  
die tegen alles in zullen blijven

om zachtheid, aandacht, warmte,  
erkenning, hoop, vrede,  
om ontferming.

Luister naar ons vragen, naar onze woorden,  
hier verzameld in het boek of in ons hart bewaard.

Dat jouw, bijna onhoorbare, fluisterende stem  
onze verdrietige ziel bereikt,  
dat we vertrouwen vinden,  
de moed er in houden  
met jou, Eeuwige, in ons hart.  
Dat wij gezegend mogen zijn  
met de passie van Jezus,  
gezegend op weg naar Pasen.

### **Pianospel**

**Lezing:** Lukas 22: 7-11

De dag van het ongedesemde brood waarop het Pesachlam geslacht moest worden, brak aan. Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden: Ga voor ons het Pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten. Ze vroegen hem: Waar wilt U dat we het bereiden?

Hij antwoordde: Let op, wanneer jullie de stad in gegaan zijn, zal jullie een man tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat en zeg tegen de heer van dat huis: De meester vraagt u, waar is het gastenvertrek, waar ik met mijn leerlingen het Pesachmaal kan eten?

Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen die al is ingericht, maak het daar klaar.

**Tafellied:** Is hier de plaats VL 650 (zonder Onze Vader)

### **Breken en Delen**

**Onze Vader** VL 652

**Gedicht 'Met mensen'** (Catharina Visser)

zijn met mensen  
het brood delen  
de wijn drinken  
muren slechten  
weten zonder woorden  
samenvloeien als water

uitstromen als beken  
weten van bergen en zeeën  
ieder zijn weg  
niemand alleen

bezit delen  
vrede drinken  
onmin slechten  
het licht bevrijden

**Slotlied:** Laatste Lied koormap 9-422