

## **Pinksteren** luisterviering

31 mei 2020

Vorbereiding: Henk Baars, Jolly van der Velden, Jan Hulsbergen

**Lied**            Alles wacht op U vol hoop (Oosterhuis / Oomen)  
Alles wacht op U vol hoop  
alle levenden vragen U om voedsel.  
Neemt Gij hun adem weg zij sterven  
en zij vallen terug in het stof.  
Zendt gij uw geest, zij worden herschapen-  
Gij geeft de aarde een nieuw gezicht.

### **Een andere wind**

Hartelijke welkom jij met je oren luisterbereid vanwege de Geest van Pinksteren. Er waait een wind, soms een harde wind, soms is het een storm. Ik was zeer onder de indruk van de begrafenissen van de vijf jonge mensen die de dood vonden in hun pogingen die te bedwingen in de zee van Scheveningen. Zeven keer om de aarde gaan, zeven keer over de golven springen. Vurig wensen dat je terugkomt, jij met alles wat zo mooi aan je is. Leerlingen van de surfschool van het leven. De vurige fakkels van de mannen van de reddingsboot als een laatste Pinkstergroet. Tongen van vuur omdat je wanhopig bent, omdat je passie geen weg weet, om je verdriet om het verlies te vieren. Een mens kan door veel geraakt worden, wat gebeurt er dan toch? Vervoering, ontroering, brok in je keel, weten dat het anders moet en kan en met volle kracht er tegen aan. Een andere wind, die van geestrijke geestkracht. Of gaan op de golven en meebewegen, niet er meer tegen in omdat je niet meer kan en dan ontdekken dat dat ook Geest is die je meevoert. Alles mag anders hierna, God wat zou ik dat graag wensen, dat je terugkomt, dat we er weer zin in krijgen, dat je je aarzelingen uiteindelijk overwint, met alle persoonlijke risico's van dien. Kiezen voor verandering, rechtvaardigheid, barmhartigheid, liefde, strijdvaardigheid. Staan in een stroom die perspectief biedt. Je huis staat op zijn grondvesten te trillen, er waait ineens een andere wind. Van de een op de andere dag weet je dat het anders moet dat je huis waarin je in lock down zit te klein is voor de geest van God. Dat Hem achterna gaan echt iets vergt. Een radicaliteit waar je dikwijls voor terugschrikt. Als er een ding is dat je je moet realiseren als je dit feest van Pinksteren mee wil vieren dan is het dat de Geest niet zal aarzelen ook op jouw hoofd neer te dalen. Of het is allang gebeurd en je weet het, maar het sluimert. Er wordt iets van je verwacht.

### **Gebed**

Dan zal ik bidden, hartverscheurend en stil.  
Zwaluwen vliegen snerpnd hoog over.  
Bent u daar mijn God?  
Spreek ik de waarheid als ik mij probeer uit te drukken in alle kronkeligheid?

Ik draai er omheen, ik wil niet, maar vuur raakt mij aan.  
God dat we vergeten hoe dit heet deze pandemie.  
Help ons om te doen of alles klopt en niet benoemd is nog.  
Winkelwagen vol, schuif eens op voor koffie, bier en chocola.  
Morgen gaan we zitten in een stamcafé  
We keren terug naar het tijdperk van volle glazen en intimiteit.  
De Scheveningse haven, onschuldig en in de geestkracht van wind.  
De zeegoden bedwongen, het onzichtbare aerosool streelt gevaarloos mijn lippen.  
En jij bent er nog in vuur en water, lopen over het lange pad, jou achterna, en ernaast.

**Lied** Hierheen, Vrouwe Ademtocht (Oosterhuis / Oomen)

Hierheen, Vrouwe Ademtocht,  
waar de trouwe zielen zijn  
die geheel de Uwe zijn.  
Dat wij nieuw geschapen worden  
dat wij open velden zijn  
voor de dauw van uw genade.

Paraclete, Troosteres,  
ons gegeven in Gods naam  
van omhoog, een vonkenval  
van nieuw leven, gloed van vlammen.  
Als de wanhoop in ons woedt  
zalven ons uw zachte handen.

Zevenmaal, staat zwart op wit,  
heeft de vader U beloofd,  
zoete hand op doodmoe hoofd -  
alle dagen van de weken  
onzer jaren, zevenmaal  
klinkt Gij op uit onze kelen.

Koud mijn lende, zaai uw licht.  
Hartstocht, wek mijn hartstocht weer,  
vijand dwingt mijn lichaam neer.  
Jij alleen kunt hem verjagen,  
jij alleen mijn leidsvrouw zijn.  
Jij ontvoert ons uit het kwade.

Nooit heb ik mijn God gezien,  
niet de vader niet de zoon.  
Gij die beider geestkracht zijt,  
doe mij in hun liefde wonen.  
Dank dat Gij mij hebt gezocht,  
Paraclete, Ademtocht.

**Lezing**      [Handelingen 2: 1-13](#)

**Lied**            Kom jij, Beloofde (Oosterhuis / Oomen)

Kom jij, Beloofde, doop ons met het vuur  
dat hoog oplaaide in Jezus, in hem  
gekruisigd gestorven begraven.  
Licht der harten, vader van de armen,  
geef nieuw begin.

Toen werd het Pentecoste, Pinksteren,  
vijftigste dag na die omstrede eerste  
dat hij niet in zijn graf gevonden werd.

Wij waren met ons twaalven, in één huis  
toen het begon te stormen lichterlaaie.  
Vuurtongen stonden boven onze hoofden.

Kom jij, Beloofde, doop ons met het vuur  
dat hoog oplaaide in Jezus, in hem  
gekruisigd gestorven begraven.  
Licht der harten, vader van de armen,  
geef nieuw begin.

**Filmpje:**    Vuurdans                              ([Zie: https://www.youtube.com/watch?v=SrK80irXPfg](https://www.youtube.com/watch?v=SrK80irXPfg))  
(in de luisterviering achtergrondmuziek: [Rituele vuurdans van Manuel de Falla](#))

**Gesprek**    Henk Baars en Jolly van der Velden

H: Ik ben heel benieuwd Jolly, of deze periode jouw tot iets geïnspireerd heeft, dat een andere wind gaat ...

J: Ja, zeker. Ik vond het een hele bijzondere periode, nog eigenlijk, voor een deel zitten we er nog in. Ik heb gemerkt, ook door mijn lege agenda, dat ik veel heb gelezen, veel beeldend ben bezig geweest, dat er veel reflectie is geweest, dat ik dingen anders ben gaan bekijken.

Ik ben al heel lang bezig, bijvoorbeeld, om mijn gereformeerde verleden een plek te geven, om daar stukje bij beetje steeds meer afstand van te nemen. Ik heb bijvoorbeeld een film gezien, een serie eigenlijk, 'Unorthodox' over een orthodoxe joodse gemeenschap in New York. Dat bleef dagen in mijn hoofd, echt dagen. En natuurlijk was het gereformeerde lang zo streng niet; het was anders, maar het is ook eigenlijk best wel goed te vergelijken. Het systeem ging voor, zeg maar, het systeem waarin ik als meisje überhaupt niet zelf iets kon bedenken, waar mijn behoeften werden niet gevoeld - daar werd ook niet naar gevraagd;

Het is het mooie van deze tijd dat ik me daar heel erg bewust van ben en dat ik er daardoor ook voor kies om veel meer beeldend werk te gaan maken. Ik wil ook andere

dingen gaan schrijven dan wat ik al veel heb gedaan.

Dus dat is voor mij eigenlijk wel een andere wind.

Hoe is het voor jou Henk, deze periode?

H: Nou, ik heb altijd een soort geest die zich opwindt. Ik merk dat ik de laatste tijd sneller ontroerd raak. Ik raak ook opgewonden over dingen, met name over politieke zaken., die onvoorstelbare afstand tussen rijk en arm, ook in Den Haag. Ik word daar soms zó kwaad van. Hoe is het mogelijk dat dat zo maar voortwoekert en dat we met zijn allen dat systeem – een ander systeem dan bij jou – hebben laten gaan. Ik hoop zo erg dat na deze periode of eigenlijk nu al veel grotere groepen andere keuzes gaan maken.

J: Dat ze wijzer zijn geworden.

H: Ze zeggen het allemaal wel, maar of je dat nou werkelijk vasthoudt als het weer losser komt. Ik moet daar ook wat mee. Misschien moet ik actiever in de politiek worden. Ik heb dat nooit gedaan, omdat ik altijd dacht dat 'ik ben een kerkman'. Ik zit daarin en dan moet je je wat dat betreft niet al te fel op gaan stellen, je moet verbindend zijn. Maar ik denk: ja, we kunnen ook wel eens een keertje niet verbindend zijn. Daar ben ik erg over aan het nadenken of ik dat zou moeten gaan doen.

J: Nou mooi, ja.

H: Dankjewel

J: Dankjewel

**Lied** Kom schepper, Geest

(Sieds Prins / Löwenthal)

Kom Schepper, Geest

Jij, die de dag verlicht

ons hart weer warmt.

Wij loven je om het vuur in onze ziel,

de passie en de pijn,

wij loven je om verlangen dat weerklinkt.

Met wind in de haren en zon in de rug

ligt het land voor ons open.

Met Jou aan mijn zij,

met Jou op mijn pad

geen kwaad zal ik duchten

want Jij bent nabij.

**Voorbeden**

Eeuwige,

Pinksteren is het feest van de verbinding van Jouw geest, die in ons leeft,

die ons inspireert en ons waarachtig laat leven,

Geestrijk leven,

dat wakker schudt

dat een nieuwe wind laat waaien

ons aanzet om bewuste keuzes te maken  
ons vuur brandend houdt  
en ons bovenal lief laat hebben.  
We kunnen niet zonder elkaar.  
Welke taal we ook spreken, hoe we onze god ook noemen.  
Help ons bij het ervaren van de eenheid  
die Jouw geest verspreidt.

Pinksteren is het feest van in beweging komen,  
van enthousiasme en nieuw elan.  
Help ons passiviteit en moedeloosheid achter ons te laten.  
Help ons met het inslaan van een onbekende weg  
waarvan we niet zeker weten waar die uit zal komen,  
maar die ons vervult.

Soms krijgen we het benauwd van alle zorgen die op ons afkomen,  
zeker in deze tijden waarin we geconfronteerd worden met ziekte angst  
en de wereld die meer dan we zouden willen tot stilstand is gekomen.  
Laat Jouw geest ons nieuwe moed inblazen.

Wij bidden voor iedereen die ziek is,  
geef hen kracht.  
Wij bidden voor iedereen die bang is,  
geef hen moed.  
Wij bidden voor iedereen die liefde uitdraagt,  
geef hen inspiratie.  
Wij bidden voor iedereen die zijn of haar vuur brandend houdt,  
geef hen vertrouwen.  
Wij bidden voor iedereen die zich afsluit,  
geef hen mogelijkheden.  
Wij bidden voor iedereen die zowel de passie als de pijn van het leven durft te voelen,  
geef hen vrede.

Wij bidden voor wat ons persoonlijk zo ter harte gaat.

Amen

**Lied** Adem ons open  
Laat onze woorden stijgen  
voor uw gezicht als wierook  
zie in ons het verlangen  
een mens te zijn van U.  
Kom, adem ons open.

(Sieds Prins / Löwenthal)

**Gedicht    Inspiratie**

Gelezen door Inge van Cleef (vanuit Canada)

Wanneer mijn taal verschraalt,  
mijn woorden uitgesproken raken.  
Als na punt of komma leegtes blijven,  
niets veelzeggend is.  
Is het dan op, leeg gebleken?  
Tot jij onbedachtzaam, plots verschijnt  
nonchalant, alsof je niet beter lijkt te weten.  
Met een blik of woord mij weet aan te raken,  
de stroom van taal weer vurig laait.  
En ik die nacht weer niet kan slapen.  
Peter Heuveling

**Zegen**

God, dat jij door ons huis mag zwerven als een geest van goede wil,  
een geest van standvastigheid en volhouden.  
Dat je ons niet met rust laat. De heilige onrust onderhoudt in jouw naam.  
Als vuur dat nooit meer dooft, alle dagen van ons leven.

**Lied**        Wat vrolijk over U geschreven staat

(Oosterhuis / Oomen)

Wat vrolijk over u geschreven staat:  
dat zij zijt de gloed van al wat leeft,  
de ziel die vonkt of als een brand uitslaat,  
de adembron die ons te drinken geeft.

Wat vurig staat geschreven dat gij komt  
'redden wat verloren is' dat woord,  
dat Gij het hart hebt, ogen, dat gij hoort,  
'Ik zal er zijn', zonsopgang, nieuw verbond

Dat hoge woord, geschreven wit op zwart,  
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,  
beschaamd, vervoerd, getroost dan weer getart  
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.