

Column “Wat zal de toekomst brengen?”

door Inge Boesveld (i.s.m. Theo Haitjema)

24 mei 2020

Een korte column, ter inspiratie,
nu we allen een beetje aan huis gekluisterd zijn,
elkaar niet kunnen ontmoeten,
toch een beetje verbonden.

Lied Dat een nieuwe wereld komen zal (Huub Oosterhuis)

Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg –
en water stroomt voor allen. (2x)

Daar bouwen wij veilige buurten
wonen dooreen in wijken van vrede
in schaduw van bomen.
Geen kinderen zullen daar sterven
oude mensen maken hun dagen vol
en jonge mensen zullen daar pas op hun honderdste sterven.
Wij zullen niet voor de leegte zwoegen
geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam
zullen weiden tezamen:
wij leren de oorlog af.

Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg –
en water stroomt voor allen. (2x)

Benieuwd

Ik ben zó benieuwd naar morgen
naar hoe het nu verder zal gaan
na alles wat het corona-virus heeft aangericht
de wereld op z'n kop heeft gezet
en nog steeds...

Ik ben zó benieuwd of we er wat van geleerd zullen hebben
en wat dan,
of we anders met elkaar om zullen gaan
en met de dieren
en hoe dan,
of we ons leven anders zullen inrichten
wat eenvoudiger
wat kleiner.

Ik ben zó benieuwd wat de politici nu zullen doen
en de economen
nu we zien hoe kwetsbaar onze samenleving is

onze economie,
of ze plannen zullen maken die de toekomst beter zullen maken
de wereld leefbaarder,
of ze verder zullen kijken dan alleen maar het eigenbelang
ieder voor zich...

Ik ben zó benieuwd.
Maar ik ben ook wel bezorgd.
Want dit is niet de eerste crisis waar we mee te dealen hadden, en hebben.
Maar nog steeds honger
en oorlog
vluchtelingen
armoede
geweld.
'Wat de toekomst brengen zal...?'
'Of een nieuwe wereld komen zal...?'
Ik maak me daar best wel zorgen om...

Wat mij dan helpt zijn mijn dagelijkse wandelingetjes
en ik geniet van het zonnetje,
en al die bloemen, steeds weer nieuwe,
en van het gefladder van de mussen in de heg
of van de vogels, hoe ze zingen:
daar word ik blij van
dat maakt me wat lichter
het verzet even mijn gedachten;
dan denk ik soms aan die vogels en de bloemen van Jezus
en dat ik me geen zorgen moet maken voor de dag van morgen
(en moet daar dan ook wat om grinniken, omdat mijn kerkelijke achtergrond zich kennelijk niet
verloochent...).

Dat probeerde ik twee jaar geleden ook,
toen ik maanden op bed lag, na het ongeluk,
niet wetend of het ooit nog goed zou komen.
Maak je geen zorgen over morgen.
Dag voor dag...

Nu zou ik die Bijbeltekst uit Matteüs 6 natuurlijk even helemaal kunnen lezen,
maar ja,
dan lijkt dit net een echte viering.
Dan zing ik er liever van...

Lied Mensenlied (H. Oosterhuis)

Zoals de mensen leven
doen de vogels niet.
Die schuilen in de bomen
en vluchten in hun lied.
Die zaaien niet maar dromen
en de dood is hun verschiet.

Zoals het water stroomt, zo
doen de mensen niet.
Het water stroomt maar verder
en dorsten doet het niet.
Zo vluchtig en zo wijd als water
zijn de mensen niet.

Zo oud en wijs als mensen
zijn de muren niet.
Die kraken in hun voegen
maar hebben geen verdriet.
De mensen moeten zwoegen
en dat doen de stenen niet.

Zoals de bomen vallen
vallen mensen niet.
De mensen dragen woorden,
herleven in hun lied.
De bomen zullen sterven
maar zo sterven mensen niet.

Kome wat komt

Maar het helpt wel wat Jezus zegt
dat ik me niet zoveel zorgen moet maken over de dag van morgen
want je leeft vandaag!
En vandaag heeft al zorgen genoeg.
Als daar dan ook nog de zorgen van morgen bij komen
dan wordt het teveel
dan zie ik er niet meer overheen
dan verlamt het me
en niemand die daar beter van wordt;
dat is geen leven.

Wat dan wel?
'Leven bij de dag'
vandaag
want je leeft nu
en zo voort
van dag tot dag.

Ik denk dat het dat is wat dat verhaal over de bloemen in het veld en de vogels in de lucht wil
vertellen:

'maak je nou maar geen zorgen'.

'Want een mens lijdt vaak het meest

door de zorgen die hij vreest...', zoals mijn opa altijd zei

(waaraan hij dan nog toevoegde: 'doch dat nooit op zal dagen. Zo heeft men meer te dragen, dan God
te dragen geeft'.)

Nou ja.

Hoe dan ook:
Leven bij de dag
van dag tot dag
daar heb je je handen al vol genoeg aan.
Want wat doe je dan?
Met positieve dingen bezig zijn
met dingen die er echt toe doen
die het verschil maken.

Zo vertaal ik tenminste wat Jezus zegt in dit verband,
dat je je bezig moet houden met Gods nieuwe wereld,
die nieuwe wereld die komen moet
die komen zal.

Grote woorden, ja.
En ik ga me dan alweer zorgen maken
of ik dat wel kan
want wat kan ik nu helemaal...

Ik denk, ik heb gehoord,
die droom van die nieuwe wereld
niet iets is van ooit-eens, eind goed–al goed,
want dan kun je lang wachten.
Ik denk, ik heb gehoord, dat dat allemaal niet iets is van later-pas
maar van nu-al, vandaag,
en van hier-al
overal waar je iets ziet, of iets láat zien van het leven dat goed is.
En dat ik daar dus ook mijn steentje aan kan bijdragen
binnen de mogelijkheden, en beperkingen, die ik heb,
net zo goed als jij, en jij en jij...

Als het grote je te groot is, te veel, te ongrijpbaar, te ondoenlijk
dan is het kleine wat je wel kunt doen groot genoeg,
alles wat je met liefde doet, met aandacht;
daarmee maak je de dag wat lichter
voor je naaste
net zo goed als jijzelf.

En de toekomst?
We zullen zien.
Kome wat komt.

Nu moet ik weer grinniken,
want dit is wellicht geen echte column geworden.
Maar ja, dan had ik Theo ook niet moeten vragen iets te schrijven.

Ach
noemen we het toch gewoon een inspiratie dingetje.
Want als het mij helpt,
wie weet helpt t jou dan ook een beetje....

Fijne dag!

Lied Onze vader verborgen (H. Oosterhuis)

Onze Vader verborgen,
uw Naam worde zichtbaar in ons,
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood
gerechtigheid is en genade –

waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.

Van U is de toekomst,
Kome wat komt.