

In de tijd dat er door de Coronacrisis geen vieringen kunnen worden gehouden, zijn er luistervieringen samengesteld, met ingesproken teksten.

## **Witte Donderdag** luisterviering

9 april 2020

Vorbereiding: Inge Boesveld, Heleen Goddijn, Jos van Eijden, Jan Hulsbergen

**Muziek** 'Intermezzo 1' (uit 'Hij onze God, Hij Een').

### **Inleiding**

Welkom bij deze luisterviering van de Haagse Dominicus, vandaag, op Witte Donderdag; de eerste van een serie van 3 vieringen, die met elkaar samenhangen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. Een serie vieringen in deze bijzondere tijd, waarin we zullen proberen het verhaal over de levensweg en kruistocht van Jezus te verbinden met de problemen waarin velen van ons zich momenteel bevinden: 'liever' leven, tussen hoop en vrees, ziekte, dood, lijden, eenzaamheid, quarantaine: we hebben er helaas allen mee te maken en we weten niet hoe en wanneer dit afloopt.

In de viering van vandaag staat het leven van Jezus centraal. Een leven dat goed deed. Zo goed als God. Eigenlijk gaat het vandaag over het geheim van de liefde. De liefde van Jezus voor zijn vrienden en leerlingen. Jezus en zijn leerlingen vierten vandaag uittocht en bevrijding (Pésach) gevoed door hoop én vrees om wat komen gaat.

En wij? Nu? Sluiten wij ons af in deze spannende tijd of kunnen wij ons openstellen voor elkaar in vertrouwen om te 'doen wat ondenkbaar is'? Kome wat komt? Zoals Jezus?

**Lied** Herschep ons hart

### **Gebed**

Vanuit ons huis, elk op onze eigen plek  
Zo anders dan alle andere jaren  
Gaan wij vanavond op weg naar Pasen  
Verlangen we meer dan ooit naar uittocht en bevrijding van deze crisis  
Zoeken wij ondanks de afstand naar verbinding met elkaar

Eeuwige, Herschep ons hart,  
inspireer ons in dit uur  
met het oude verhaal  
Van breken en delen

**Muziek** Herschep ons hart (fragment uit 'Missa Solemnis')

**Lezing**     [Johannes 13:1-7](#)

Op het moment dat het uiterste van hem gevraagd gaat worden kiest Jezus ervoor zijn vrienden hun voeten te wassen. Hen te dienen, voor hen te zorgen.

Alles staat op scherp. En hij kiest voor de ander.

Ook wij zitten in een tijd waarin alles op scherp staat. We kunnen de ander niet de handen wassen, maar doen dat zelf. Als letterlijke uiting van zorg voor jezelf en voor de ander. Vele mensen over de hele wereld zetten zich tot het uiterste in om deze crisis te keren. Lopen risico, maar gaan door, in al hun kwetsbaarheid. Voor de ander kiezen, dienen, zorgen.

**Lied**            Wie zijn leven niet wil geven

**Jezus, het verhaal van een levende (deel 1)**

uit H. Oosterhuis: De dag die komt

Toen Jezus aan zag komen, dat hij uit de weggeruimd zou worden, heeft hij met zijn twaalf vrienden een laatste keer gegeten. Het was net de tijd die wij 'pasen' noemen. Dan vieren de joden hun grootste feest; het pascha, hun bevrijdingsfeest: dat ooit hun voorouders zich bevrijd hadden uit de macht van Egypte waar ze als slaven moesten leven – dat ze toen door de woestijn waren gegaan – dat ze dáár, in dat barre oord zonder water, geleerd hadden hoe ze elkaar nodig hadden, en dat liefde voor elkaar de beste, ja de enige manier van leven is. Dat vieren zij elk jaar in grote dankbaarheid: dat ze bestemd zijn, dat ze gemáákt zijn om bevrijd te worden en in liefde te leven: 'vrij en in liefde leven' noemen zij het Koninkrijk van God. Dát bevrijdingsfeest vierde Jezus met zijn vrienden op de avond voor zijn dood.

En die avond wilde hij hen alles nog eens voor het laatst heel duidelijk zeggen. Dat ze hun leven moesten geven aan elkaar en aan wie dan ook, zichzelf uitdelen, zoals je brood uitdeelt. Hij zei: ik zal het jullie voordoen, kijk goed: zoals ik dit brood uitdeel, zo wil ik alle kracht die in mij is uitdelen; zo wil ik dit lichaam van me waarin ik leef, zo wil ik alles wat ik ben weggeven, om anderen te laten leven. Eet me maar op, drink me maar op, als je dorst hebt, zoals je uit deze beker drinkt. En wat ik jullie nu voordoe, dat moet je me nadoen. Weet wel, en vergeet het nooit: alleen als mensen zo doen, zal er iets nieuws gebeuren, zal er een nieuwe verbondenheid groeien, een 'nieuw verbond', dat Koninkrijk van God: geen slavernij meer, maar vrijheid; geen doffe ellende meer, maar vreugde en geluk; geen angst en wraak meer, maar liefde.

**Lied**            Sterven zal je ooit

**Jezus, het verhaal van een levende (deel 2)**

Wat een mens, die zo wil leven. Wat een plaatje van liefde. Dat plaatje is dan ook duizenden malen geschilderd: het laatste avondmaal van Jezus.

Het is niet bij een plaatje gebleven. Sinds Jezus vermoord werd, zijn er mensen geweest die zijn woorden en zijn voorbeeld onthouden hebben, en die ook zo willen leven. Ze komen soms bij elkaar, in een of ander huis, en zij delen brood uit aan iedereen die er zijn hand en zijn hart voor open wil doen. Zij laten ook bekers met wijn rondgaan. En ze bedoelen

daarmee: dat ze zelf als brood en wijn gegeten en gedronken willen worden; en dat ze zo willen leven voor een nieuwe verbondenheid van alle mensen.  
Dat letterlijke teken kunnen we vandaag niet stellen. Wel waar het nu in de kern om gaat. Omkijken naar elkaar, nu meer dan ooit. Dat wij zullen proberen deze wereld vol leed en lijden te veranderen in een nieuwe wereld vol vriendschap en liefde. Want daar en zo is God.

**Lied**        Waar vriendschap is en liefde

**Voorbeden**

Eeuwige, bron van licht  
In deze zware tijd  
roepen we je vanuit de diepte  
Kom tevoorschijn, verberg je niet langer  
Wees er  
Voor wie ernstig ziek is, angstig, onpeilbaar eenzaam  
Wees er voor wie verlies lijdt  
Wees er voor wie zich inzetten, dag na dag  
Wees er voor wie zware beslissingen moeten nemen over leven en dood  
Wees er voor al die mensen wereldwijd die medische zorg moeten missen  
Wees er voor wie eenzaam moeten sterven  
Wees in ons  
En om ons heen  
Open onze ogen voor wie ons nodig heeft  
Verbind ons met elkaar en met onszelf  
Met de passie van Jezus  
Wees er  
Troost ons  
Wees licht

**Muziek**    'Intermezzo 1' (uit 'Hij onze God, Hij Een')

**Afsluiting en zegen**

Zoals het lied klonk, vanavond, om te beginnen, bij wijze van zegenbede: 'Dat wij elkaar behoeden en doen leven', dat wij elkaar dan ook zo tot zegen zijn, van vandaag op morgen: en elkaar behoeden, en doen leven als kinderen van het licht

Zo moge het zijn!

**Lied**        Die ons voor het licht gemaakt hebt

**Muziek**    'Intermezzo 1' (uit 'Hij onze God, Hij Een').