

Psalm 8: Mens wie ben je?

in de serie 'Jou zal ik zingen' (zomervieringen)

viering van 15 juli 2012

Verbeelding van schepping met psalm 8 als leidraad

Een viering in de openlucht

Vogels, zand en zingen

Tekstkunst, meditatie en creativiteit

Gesprek en ontmoeting

Hieronder twee gedichten en twee tekeningen die op 15 juli in de duinen zijn gemaakt.



Kwetsbaar
storm
verwondering
hoe machtig is uw naam
de wind in de zeilen
de aarde behoeden
gelijk in de hemel
alzo ook op aarde

Onder de koepel
voel ik me klein
"Jou maak ik groot,
jij bent mijn hoop"
Maar - stamel ik - ik?
kan ik? wat?
Sinds ik jou bedacht
als mens, begon het
voor het begin van
droge grond, regen,
kruid en gras,
voor het begin van
de eerste kreet
van de kraai.



[Zie ook de foto's](#)