

IN HET KADER VAN HET 10 JARIG JUBILEUM VAN DE HAAGSE DOMINICUS  
MAANDAG 20 APRIL 2020  
STADSWANDELING  
SCHILDERSWIJK EN TRANSVAAL

*\*ontmoeten – verbinden – maatschappelijke betrokkenheid\**  
Opgeven als deelnemer kan tot 10 april door een email te sturen aan  
Ad de Gruijter [ad.gruijter@planet.nl](mailto:ad.gruijter@planet.nl)  
Kosten: lunch voor eigen rekening

**PROGRAMMA**

- 09.20 u Verzamelen bij de hoofdingang van Medisch Centrum Haaglanden  
locatie Lijnbaan 32 Den Haag (*voorzijde* ziekenhuis)
- 09.45 u Bezoek aan Hindoetempel Ram Mandir in de Mijtenstraat 183.  
Tempelbezoek en informatie over de Hindoegemeenschap in Den Haag.  
Informatie over de belangrijkste stromingen in het Hindoeïsme.  
Uitleg over wat in de tempel te zien is, over de rituelen, vieringen en belangrijkste  
feesten. Ruimte voor vragen.  
Gastheer: pandit Attry Ramdhani.



- 11.00 u Bezoek aan de Marthakerk aan de Hoefkade 623.  
In deze kerk wordt zondags gevierd wordt door meerdere nationaliteiten waaronder  
Surinaams, Nederlands, Filipijns, Antilliaans, Indonesisch, Frans, Pools, 'Afrikaans'.  
Informatie over de maatschappelijke problematiek waar de kerk mee geconfronteerd  
wordt en hoe daarmee wordt omgegaan (schuldenproblematiek, armoede,  
taalbarrières enz.).  
Informatie over de historie van de kerk en de gewijzigde samenstelling van de  
bevolking in de wijk en de parochie en hoe daarop wordt ingespeeld.  
Gastheer: Pastor Dolf Langerhuizen.



12.15 u Naar lunchlocatie.

12.30 u Lunch in restaurant Akdeniz (v.d. Vennestraat hoek Snijdersstraat 93)



14.15 u Bezoek aan buurt- en kerkhuis 'de Paardenberg' (STEK) Paardenbergstraat 1. Informatie over de activiteiten die hier worden verricht met steun van veel vrijwilligers waaronder computerlessen, de creamiddag, yoga, schilderles, fietsles, maaltijden, naailes, brei- en borduurles en de maandelijks viering. Informatie over huiswerkbegeleiding, voedselbank, contact met wijkbewoners en ervaringen in het omgaan met daklozen en verslaafden.  
Gastvrouw: coördinator ds. Jeannet Bierman.



15.30 u Bezoek aan moskee Noeroel Islam, Scheepersstraat 188.

Deze moskee wordt voornamelijk bezocht door moslims met een Surinaamse achtergrond. Informatie over de islam, de stromingen, de rituelen, het bidden vijf keer per dag, Ramadan en Suikerfeest, het Offerfeest en Islam als godsdienst van vrede.



16.45 u Afsluiting.

*n.b. In de hindoetempel en moskee wordt gevraagd de gebedsruimtes zonder schoenen te betreden.*