

Naar een groenere Dominicus

De Haagse Dominicus wil haar leden en sympathisanten informeren en stimuleren om zich in gedachten, liturgie en daden in te zetten voor zorg voor milieu en natuur, voor een rechtvaardige plaats van mensen in de biosfeer en voor een duurzame samenleving.

Voor een groene Haagse Dominicus betekent dit een samenleving waarin:

- mensen met elkaar verbonden zijn en in balans zijn met de natuur;
- mensen zó leven met elkaar, de aarde en de biosfeer, dat het leven goed is voor iedereen en er ook leven is voor toekomstige generaties en andere soorten;
- er een rechtvaardige verdeling is van leefruimte en welvaart..

De samenleving gebruikt steeds meer hulpbronnen van de aarde voor productie en consumptie. Een wereld van onbeperkte economische groei en consumptie is onhoudbaar en onrechtvaardig. Om een halt toe te roepen aan de overbelasting en uitputting van de aarde zijn politieke en economische maatregelen noodzakelijk. Die komen alleen tot stand als daar een maatschappelijk draagvlak voor is. De Haagse Dominicus wil deel zijn van dat draagvlak.

Mensen van de Haagse Dominicus zoeken ook, vaak al veel langer, naar mogelijkheden om in eigen levensstijl en consumptiepatronen dat streven naar duurzaamheid waar te maken.

Gerechtigheid gaat niet alleen over mensen, maar ook over recht doen aan al wat leeft. Mensen bestaan te midden van andere soorten en ecologische systemen waarvan ze afhankelijk zijn. De wezenlijke relatie tussen mens en natuur is er een van samenwerking, zorg en partnerschap.

Een van de manieren waarop de Haagse Dominicus-gemeenschap de betrokkenheid op een duurzame samenleving vorm geeft, is door te participeren in de GroeneKerkenactie, een initiatief van Kerk in Actie en Tear.

Werkgroep Groene Dominicus, 15 oktober 2017.