



HAAGSE DOMINICUS

**MYSTIEK in leven en werk van  
ETTY HILLESUM**



**DONDERDAG 19 APRIL 2018 van 20.00 – 22.00 u.**

**Inleider: John Batist**

Ten huize van Marieke Huber : Bazarstraat 19 (bovenste bel) 2518 AE  
let op: Niet Bazarlaan, maar Bazarstraat

Kosten € 5 Aanmelden bij: [informatie@haagsedominicus.nl](mailto:informatie@haagsedominicus.nl)

**Esther (Etty) Hillesum** is geboren op 15 januari 1914 in Middelburg. Etty en haar familie waren Joods, maar niet meer religieus. In 1924 verhuisde het hele gezin naar Deventer. Etty volgde daar het gymnasium en ging rechten studeren in Amsterdam, want ze wilde kinderrechtster worden. Daar stortte ze zich ook in het studentenleven.

Tijdens de Duitse bezetting werd ze ongelukkig met zichzelf. Julius Spier, een joodse therapeut, stimuleerde haar een dagboek bij te houden. Dit is bewaard gebleven en in 1980 uitgegeven. Daarin verwoordt ze haar geestelijke ontwikkeling: hoe ze het spirituele in zichzelf ontdekt: *'Hiermee is misschien het meest volkomen uitgedrukt mijn levensgevoel: ik rust in mijzelf. En dat mijzelf, dat allerdiepste en allerrijkste in mij, waarin ik rust, dat noem ik 'God'.*

Die innerlijke zekerheid geeft haar de kracht om er voor anderen te zijn. Het helpt haar ook om genuanceerd te blijven naar de Duitsers: *'En al zou er nog maar één fatsoenlijke Duitser bestaan, dan zou die het waard zijn in bescherming genomen te worden tegen de hele barbaarse bende en om die ene fatsoenlijke Duitser zou men zijn haat niet mogen uitgieten over een heel volk. Dit betekent niet dat men halfzacht staat tegenover bepaalde stromingen, men neemt stelling, men is op gezette tijden verontwaardigd over bepaalde dingen, men tracht wat inzicht te krijgen, maar die ongedifferentieerde haat is het ergste wat er is, een ziekte van de eigen ziel...'*

Tenslotte weet ze wat haar opdracht is. Ze vroeg en kreeg werk als sociaal werkster in kamp Westerbork. Maar ook zij werd op transport gesteld naar Auschwitz. Volgens het Rode Kruis stierf ze daar op 30 november 1943. De laatste regel van haar dagboek luidt: *'Men zou een pleister op vele wonden willen zijn'*. Meer over haar leven en haar inspirerende dagboek zullen we deze avond laten horen en bespreken.